

BELOFTE GIDSEN



GESCHIEDENIS

De scouts werd opgericht door Baden Powell.

Maar het succesverhaal van Baden Powell was ook in Zele te horen. In 1933 werd door parochiepriester Hypoliet De Smedt, samen met een paar hogeschoolstudenten, een gestructureerd groepje verkenners opgericht. De Zeelse patrouille liet zich aansluiten bij V.V.K.S.

Ons logo

Het logo van de zeelse scouts en gidsen dateert van het scoutsjaar 1989-1990 en is van de hand van toenmalig groepsleidster Ann Verlaeckt. Het werd door de groepsraad verkozen boven twee andere ontwerpen. Centraal staat een combinatie van het scoutsteken (bovenkant) en het gidsensymbool (onderkant). De platte knoop symboliseert de techniekenwerking die een belangrijke plaats heeft in de Zeelse scouts- en gidsenwerking.

De gebruikte kleuren, geel met rood afgelijnde tekeningen op een groene achtergrond, zijn de kleuren van de vlag van de gemeente Zele. Het logo wordt door alle Zeelse scouts en gidsen op de klassieke grijze scoutsdas gedragen.



Het scoutshand en groet

Wereldwijd schudden scouts en gidsen elkaar ook de linkerhand, met de pink omlaag zodat je elkaars pinken en duimen inhaakt. Het linker hand staat dicht bij het hart dan het rechter. Het hart staat voor liefde en vriendschap.

De drie vingers wijzen op de drievoudige scouts- en gidsenbelofte: de belofte tegenover zichzelf, de andere en de wereld of god. De pink onder de duim wijst op 'de sterke beschermt de zwakke'.



WET

Wij zijn gidsen. Wij wagen het avontuur.
We zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar.
We willen samen werken en beslissen.
We zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen.
Zelf zet ik al eens de eerste stap.
Ik help graag waar ik kan.
Ik wil winnen en kan verliezen.
Ik respecteer wat waardevol is:
Mens, natuur en materiaal.
Leidingsvoorbeeld zal ons hierbij helpen.

BELOFTELIED

Wij hebben U, O Jezus, plechtig beloofd
U altijd te erkennen als opperhoofd.

Geef dat w' U minnen zouden,
steeds meer en meer.
Help ons belofte houden
Jezus, onze Heer

Wij hebben het gezworen, dat Gij steeds zoudt
Ons hoofd en leider wezen, als Opperscout.

Geef dat w' U minnen zouden,
steeds meer en meer.
Help ons belofte houden
Jezus, onze Heer

Wij zullen gans ons leven, lijk Gij het gebodt
U volgen en U dienen, tot aan ons dood.

BASISPIJLERS

Engagement

- ... is actief kiezen
- ... is energie vrijmaken
- ... is zorgen dat ze op je kunnen rekenen
- ... is in de bres springen

Scout of gids ben je niet zomaar. We verwachten van al onze leden dat ze actief meewerken. Dat ze zich inzetten voor de groep en achter scouting staan. Ook al is dat soms moeilijk. We nodigen hen uit keuzes te maken en daarvoor uit te komen. Tijdens een belofte bijvoorbeeld of op en andere manier. Regelmatig engagement, week in week uit, jaar in jaar uit, is een stuk de ziel van scouting.

Zelfwerkzaamheid

- ... is ondernemen
- ... is verkennen, ontdekken ontplooien
- ... is zich tonen

Een cake die je zelf helemaal zelf klaarmaakt, smaakt stukken beter dan zo'n voorverpakte. Zelfs als hij er aan één kant ietsje te bruin uitziet. Bij ons krijgen jongens en meisjes ruim de kans en het vertrouwen om zélf de dingen aan te pakken. De creatieve, technische en sociale vaardigheden die ze leren (EHBO, woudloperskeuken, kaartlezen, sjorren,...), kunnen daarbij helpen.

Medebeheer

- ... is mee de koers uitzetten
- ... is bekommerd zijn om het geheel
- ... is samen oplossingen zoeken, keuzes maken en beslissen

De leiding had de vergadering mooi gepland. Maar de kapoenen denken er duidelijk anders over. Alles of niets, lijkt het. Uiteindelijk wordt het de gulden middenweg. We vinden het belangrijk dat iedereen in de groep mag meebeslissen wat we doen en hoe. Dat iedereen opkomt voor wat hij/zij belangrijk vindt en mee verantwoordelijkheid draagt.

Ploegwerk

- ... is genieten van verbondenheid
- ... is samen ondernemen
- ... is goed omgaan met elkaar

De jongverkenners, die "bende van 40 man", dat zag welp Wout niet zitten. Na een paar vergaderingen voelt hij zich helemaal thuis. Net als bij de welpen werken ze vaak met kleine groepjes. En dat scheelt. In een kleine ploeg verloopt het samenwerken en samenleven met anderen beter en intenser. Je voelt je geborgen en het is gemakkelijker te zeggen wat je denkt en wilt. Je leert er ook luisteren naar anderen en solidair zijn met hen.

Dienst

- ... is een handje toesteken
- ... is zorgen voor anderen, voor de samenleving
- ... is zich belangeloos inzetten

"Elke dag een goede daad", was vroeger de leuze. Een knoop in je das hielp je er aan denken. Dasknopen worden er misschien minder gelegd, maar we blijven belangeloos inzetten goed en nodig vinden. We maken onze leden hiervan bewust, binnen en buiten scouting.

MATERIAAL

Weet hoe veilig om te gaan met werkmaterialen en past dit ook toe. (hoe transporteren en hoe gebruiken):

- Mes
- Bijl
- Zaag
- Schup en spade

NATUUR

Een Scouts of Gids heeft respect voor de natuur en zal deze nooit bevuilden of beschadigen.

KNOPEN



DUBBELE ACHTKNOOP



MASTWORP



PLATTE KNOOP



TROMPETSTEEK



TIMMERMANSSTEEK



KRUISSJORRING



DRIEPIKKEL