

INFO 11 NOVEMBER – WAPENSTILSTAND

Vrijdag 11 november is het weer Wapenstilstand. Ook dit jaar loopt de Scouts mee in de stoet én komt de Sint achteraf nog eens langs om alle scoutsertjes te verwennen. Alle groepen spreken af om 10 uur aan de Dekenij in perfect uniform!

Alle takken behalve kapoenen dragen dus bottines, scoutsrok of scoutsshort, das met schildje, hemd met alle juiste tekentjes, kousen in een neutrale kleur, welpenpetje voor de welpen, baret voor de jongverkenners. Er worden **GEEN** handschoenen, sjaals, mutsen, jassen of kousenbroeken gedragen. Een trui mag, maar deze moet onder het hemd en mag niet zichtbaar zijn. (liefst dus een trui zonder kap)

De kapoentjes kleden zich zo goed mogelijk in hun uniform, maar vooral warm genoeg. Zij mogen dus nog een jas, kousenbroek, lange broek,... dragen. **Ze dragen wel zeker een das!**

Na de stoet gaan alle takken nog naar **het Gildenhuis** voor het bezoek van de Sint. **We sluiten daar af tegen 12u30 (ongeveer).**

Tot dan!

Een stevige linker,

De leiding

