

Kabouters 2023-2024

Wie is wie



Algemeen:

Dag kabouters, mama's en papa's,

In dit boekje kunnen jullie alle informatie vinden voor komend scoutsjaar. Ook stelt jullie nieuwe leiding zich kort even voor.

De kabouters is de tweede tak op de scouts voor de meisjes van het derde tot het vijfde leerjaar. Elke zaterdag spelen we spelletjes op het scoutsterrein, als je graag wilt weten wat we gaan doen kijk dan zeker eens op onze website. Bij het onderdeel brieven ([Brieven | Scouts en Gidsen Zele](#)) vind je ook onze maandbrief terug.

Wij hebben er alvast heel veel zin in!
Hopelijk jullie ook?

Groetjes, de kabouterleiding

Praktisch:

Onze activiteiten gaan normaal door op zaterdag van 14u tot 17u op het scoutsterrein. De kinderen die met de auto worden afgezet, of te voet komen, gaan binnen langs het kleine poortje in de Eekstraat, en zij kunnen hier ook weer opgehaald worden. Kinderen die met de fiets komen, gaan langs de grote poort, in de scoutsstraat 55.



Soms gaan de activiteiten op een ander moment, of op een andere plaats door. Als de activiteit op een ander moment of een andere plaats doorgaat, kunnen jullie dit terugvinden op onze maandbrief. Lees deze dus zeker goed na op onze website. (<https://www.scoutsengidsenzele.be/activiteiten/brieven>)

Inschrijven:

Inschrijven gebeurt via de website: [Online inschrijven 2023-2024 | Scouts en Gidsen Zele](#)

Contact:

Zit je met vragen of opmerkingen, dan kan je ons altijd contacteren via het volgende e-mailadres: kabouterleiding@scoutsengidsenzele.be. Voor dringende info kan je ons steeds bereiken op het nummer 0497 14 62 01 (gsm takleidster Hanne De Strycker). Je kan ons zeker ook altijd aanspreken voor of na de activiteiten op zaterdag aan de poort.

Uniform:

Van de kabouters wordt er verwacht dat zij elke week in perfect uniform naar de scouts komen. Het uniform bestaat uit: bottines, scoutsrok, -short, of -broek, beige das + schildje 'Scouts en gidsen Zele', hemd met de juiste kentekens.



Wie is wie?

Hanne De Strycker (Takleidster)



Dag lieve kabouters, ik ben Hanne.

Ik ben 21 jaar en ik geef dit jaar mijn vierde jaar leiding. Sommige onder jullie zullen mij misschien nog kennen, ik gaf namelijk al een jaar kapoenen, een jaar kabouters en een jaar gidsen. Mijn totem is Oprechte Tembo. Naast de scouts speel ik ook nog klarinet in de harmonie. Dit jaar start ik aan de UGent met mijn vierde jaar farmaceutische wetenschappen, hiervoor zal ik het tweede semester op Erasmus gaan naar Aken en zal ik jullie dus heel hard missen.

Ik heb alvast veel zin in het komende scoutsjaar, hopelijk jullie ook!

Tot snel, Hanne

Hanne De Keijser



Hey kaboutertjes!

Ik ben Hanne en ik ben 18 jaar. Mijn totem is expressieve budgie en dit jaar is het mijn eerste jaar leiding. Ik begin dit jaar dan ook aan mijn eerste jaar burgerlijk architect aan de UGent.

Ik heb er alvast zeer veel zin in dit jaar, hopelijk jullie ook!

Dries De Strycker



Dag kleine kabouterijtjes, ik ben Dries

Ik ben 18 jaar en start dus aan mijn eerste jaar als leider. Ik sta toevallig met mijn zus in de leidingsploeg. Mijn totem is rechtvaardige Salmo. Naast scouts speel ik nog hoorn en doe ik aan atletiek. Dit jaar start ik aan mijn eerste jaar aan de UGent waar ik biochemie en biotechnologie ga studeren.

Ik kijk alvast uit naar het komende scoutsjaar en hoop jullie natuurlijk elke zaterdagmiddag te zien.

Elien Van den Bossche



Hallo kabouters!

Mijn naam is Elien en ik ben 20 jaar. Mijn totem is Weerbaar Smelleken en dit is het vierde jaar dat ik leiding geef op de scouts. De meesten onder jullie zullen me nog kennen van vorig jaar! Naast de scouts ben ik ook veel bezig met muziek en begin ik aan mijn master Rechten in Gent.

Ik kijk al naar uit naar een nieuw jaar vol leuke en zotte activiteiten, hopelijk jullie ook! 😊

Sverre De Meuleneir



Hallo,

Mijn naam is Sverre en ik ben 18 jaar oud. Op school volg ik de lerarenopleiding Engels-Gezondheidsopvoeding aan HOGENT.

Als fier en trots leider is dit nu mijn tweede jaar leiding en ook meteen mijn tweede jaar als kabouterleiding.

Ik kijk al heel hard uit naar dit nu al heerlijk jaar. Ik hoop jullie ook!

Lucas Rombout



Dag kabouters,

Mijn naam is Lucas. Ik ben 17 jaar en mijn totem is wilskrachtige saterhoen. Dit is mijn tweede jaar dat ik leiding geef, vorig jaar gaf ik leiding aan de welpen. Naast de scouts begin ik volgend jaar met studeren in Gent. Ik hoop dat jullie veel zin hebben in het jaar en klaar zijn voor veel leuke vergaderingen.

Tot op de scouts!

Zo, dat was het dan, tot zaterdag!